



Sint-Odulphus van Brabant

Zondag 22 september



naar Peerke Donders in Tilburg

Om 12.45 staat de koffie en gebak klaar in het Koetshuis achter het Pastoraal Centrum, Nieuwstraat 17 in Oirschot.

De bus vertrekt om 13.30 uur naar het Peerke Donderspaviljoen naar Tilburg.

Om 14.00 uur begint daar een rondleiding die wordt afgesloten met een korte viering in de Peerke Donderskapel.

Om 16.30 uur vertrekken we weer naar Oirschot waar we onder het genot van een glaasje even kunnen terugkijken op deze dag.

Graag opgeven voor 1 september:

| | | | |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Voor Oirschot: | Christiane van de Wal | cvandewal@gmail.com | tel. 0499571174 |
| en Spoordonk: of | Pastor Wilfred van Nunen | pastorvannunen@odulphusvanbrabant.nl | |
| Voor Best: | H. Antonius Jeanne van Hal | jeannevanhal@hotmail.com | tel. 0646815976 |
| | Sint- Odulphus Parochiecentrum | Hoofdsraat 35 | tel. 0499-375698 |
| Voor de Beerzen: | Mieke Vennix | miekevennix57@gmail.com | |

of bij het parochiesecretariaat van de verschillende kerken.
Vanuit Best kunnen we gezamenlijk naar Oirschot rijden.